

Wat was het weekend weer geweldig!

Op zaterdagochtend stond opeens kabouter Plop, Gertje, Marie, Bumba, de Burgemeester, Maya de Bij en nog heel veel leuke figuren die allemaal met studio 100 te maken hebben in het Zweepes Ven in Oud-Turnhout. Toeval of niet maar ook ons jaarlijks jeugdweekend vond daar plaats. 24 atleten waren bereid om 2 dagen het beste van zichzelf te geven in de vele spelletjes die door de trainers uitgewerkt werden. Deze atleten hebben afgelopen jaar, ondanks corona, vaak genoeg deelgenomen aan de wedstrijden (ofwel onze eigen georganiseerde wedstrijden, ofwel de laatste maand de enkele officiële wedstrijden die er waren).

Na de speech van de burgemeester zijn we begonnen met onze bedjes op te stellen. Dat moesten we ons daar al niks meer van aantrekken. Wat ging dat vlot. Als snel stond iedereen terug beneden en werd het eerste spel gespeeld. De groep werd in 4 verdeeld en bij verschillende trainers moesten ze opdrachtjes uitvoeren. Een goed uitgevoerde opdracht leverde een studio 100 figuur op voor het team. Het team met de meeste figuren, was de winnaar. We hebben ons vooral geamuseerd met het bouwen van piramides, het eten van letterkoekjes op het liedje bicycle, door een labrynt kruipen zonder het lint aan te raken, een bal verder rollen met ons hoofd, . . .

Na het eten van ons meegebracht lunchpakket zijn we in groepjes naar de Liereman gestapt. Daar werd een groot cluedo spel gespeeld. Alle plopkoeken werden opgegeten en door goed speurwerk konden jullie achterhalen, wie, met wat, wanneer en waar het gebeurd was. Die Samson toch hé.

Als we terug op de parking kwamen, stonden daar toch wel niet 2 bekende gezichten: een deel van de kookploeg. Zij kwamen ons voorzien van wat water en lekker fruit. Er is flink van gegeten. Vervolgens hebben we nog wat pleinspelen gedaan op de parking. Onze kleren werden niet gespaard van het zand op de parking. Sorry mama's. Dan moesten we nog terug stappen naar het Zweepes Ven en we hadden al zo een grote honger. Gelukkig stond daar iets lekkers te wachten. Vampierensoep (nachtwacht) met Broccolipuree en Wicky de Fischsticks en als dessert brokkenpap van Berend. Heerlijk was dat.

Na het eten werd nog een kwis gespeeld waarin naast het beantwoorden van vragen ook gedanst werd. Dan was het hoogtijd om te gaan slapen. De allerkleinsten zijn snel in slaap gevallen. De iets groteren hebben nog rustig wat gebabbeld. De grootsten werden nog uitgedaagd in de Liereman. Bobbejaan is jaloers op Gert en wou Plopsaland in brand steken. De miniemen moesten lampjes laten branden en de trainers trachtte dit te voorkomen. Wat spannend om in een donker bos niet te weten waar de andere groep is en weten dat je ze zal tegenkomen.

De volgende morgen waren de weergoden ons minder goed gezind. Na het ontbijt en het opruimen van de kamers hebben we ons programma een beetje bijgestuurd. Binnen moesten allerlei opdrachtjes uitgevoerd worden tegen een ander duo. Op die manier kon je tips verzamelen om een schat te vinden. De laatste opdrachten en tips lagen buiten. Echte atleten hou je dan ook niet tegen en de zoektocht ging buiten verder. De schat werd net op tijd gevonden zodat het middagmaal toch kon doorgaan op het geplande uur. Heerlijke spaghetti. Wat werd er gesmuld. Bedankt kookouders voor het lekkere eten.

Ondertussen bleef het maar regenen, maar hadden we voldoende energie verzameld om een spel trainers tegen atleten te spelen. De atleten moesten een doek vol met tekeningen en uitspraken rond studio 100 overtekenen. Jammer genoeg lagen de 2 doeken niet naast elkaar. Ze moesten telkens het bos door en daar waren toch wel trainers die hen dat probeerden te verhinderen. Door het natte weer was het buiten niet alleen lopen, maar ook glijden en de meesten zijn ook wel uitgleden met natte en vuile kleren als gevolg.

Nog snel wat droge kleren aantrekken, een lekker vieruurtje en opeens stonden er al heel wat ouders op ons te wachten.

Na een vermoeiend weekend kon iedereen naar huis. Ik veronderstel dat ze snel genoten hebben van een lekkere warme douche of bad en dat de mama's de natte spullen konden opruimen. Misschien hebben ze nog allerlei verhalen verteld, anders waren ze te moe en zullen ze snel hun bed opgezocht hebben.

We hebben alvast enkele foto's toegevoegd om jullie een idee te geven hoe de kinderen zich geamuseerd hebben. We gaan nog proberen om veel meer foto's en filmpjes te verzamelen en hier iets leuks mee te doen. Maar ook wij moeten even bekomen 😊.

Dankjewel aan iedereen voor dit fantastisch weekend!